

# VykortsNytt

Nr 3/2009

Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2009-08-10

---

## Höstupptakten ändrad

Lördagen den 15 augusti skulle vi träffas hos Bengt Nilsson och hans fru Lena på Oppgård i Hällby. Vi skjuter upp träffen till våren 2010.

## Rapporter från diverse medlemsaktiviteter våren och sommaren 2009

### • BoMässan

Under tre dagar – den 17-19 april – deltog Eskilstuna Vykortsförening med 48 förstorade vykort vid BoMässan i MunktellArenan.



Gunvie och Erik med besök i monter på BoMässan.

Montern låg centralt i utställningen och nära scenen där olika föredrag och uppträdanden förekom.

## Eskilstuna Fotoklubb

Tre stora utställningsskärmar lånades från Eskilstuna Fotoklubb och på dessa kunde nu eldsjälarna Lennart Pettersson, Erik och Gunvie Vieweg montera vykort som också bemannade monter under de tre dagarna.



Ung som gammal var intresserad av vyer från Eskilstuna med omnejd.

## Många besök i monter!

Föreningens vykort rönt stort intresse och många gånger var monter full av besökare. Flera personer blev dessutom intresserade av att bli medlemmar.

En stor hjälp till att så många stannade vid montern var säkert artikeln som publicerades i Eskilstuna-Kuriren dagen innan.

Bomässan samlade under utställningsdagarna ca 5.000 besökare.

### TACK!!!

Styrelsen framför ett stort tack till Gunvie, Erik och Lennart som offrade en hel helg för föreningens väl.

### • Våravslutning med guidad stadsvandring



Vår ciceron Eva Söderberg.

Föreningens medlem Eva Söderberg guidade ett 10-tal medlemmar på en stadsvandring som hade sin början vid Stads- husets ingång. Därefter gick säll-

skapet mot Stadshotellet, Klosters Kyrka och vidare genom stadsparken där vi tittade på Guds Hand och de flesta i sällskapet kom ihåg när den numera rivna scenen drog stor publik vid Kvällskvitter och andra arrangemang. Sällskapet gick därefter vidare mot Köpmangatans gamla kvarter där Eva kunde berätta om händelser från fornstora dagar.

Vandringen avslutades vid Café Tingsgården där Rune Eriksson satt och väntade på deltagarna.



En väntande gentleman! Rune Eriksson tog en promenad från Fristadstorget direkt till Café Tingsgården.

Kaffe och stora bullar med varierande fyllning serverades och den promenerande skaran lät sig väl smaka.

Eva tackades med varm applåd och en liten gåva.

## • Klosters Kyrka

Torsdagen den 21 maj 2009 ställde Vykortsföreningen ut totalt 44 olika uppförstorade vykort i vapenhuset i Klosters Kyrka i samband med att 80-årsminnet av invigningen 1929 firades.



### Förberedelser

Utställningen hade monterats tidigare i veckan av Erik Vieweg och Lennart Pettersson med hjälp av Eriks fru Gunvie.

Redan tidigt på torsdagsmorgonen var Lennart på plats för att komplettera utställningen med Frasse Szabos utställningsskärm.

### Återinvigning

Många intresserade stannade och tittade på väg in i kyrkan. Efter att de 350 besökande gudstjänstdeltagarna passerat förbi ut på

planen framför kyrkan, skedde återinvigning av Milles fontän, "Jona och Valfisken". Därefter passade många på att bese föreningens utställning.



Här syns Folke Johansson förevisa fontänen vid stadsvandringen som ägde rum i början av maj.

### Förlängning

Utställningen skulle vara uppställd en dag, men Lennart fick en förfrågan om att låta den stå kvar veckan ut. Så blev det naturligtvis.



Inger och Rolf Ekstedt var två glada besökare, till både kyrka och vykortsutställning, som gärna ställde upp på bild.

Vidare ville Klosters församling, att utställningen fick stå kvar i kyrkan under sommaren för att

kunna låta besökare från när och fjärran ta del av kyrkans historia.

## • Fröslundadagen

Fröslunda firade i år 10-årsjubileum för sin aktivitet **Fröslundadagen**. Eftersom Centrum stod färdigbyggt i början av 50-talet ville man uppmärksamma just detta.



Även här visade det sig att både ung och gammal visade intresse för vykortet.

Arrangörerna tog kontakt med **Eskilstuna Vykortsförening**. På önskelistan stod *Vykort från 50-talet*.

Vykortsföreningen tackade självklart ja och deltog fredagen den 29 maj 2009, mellan kl 12-18, med en utställning som innehåller 32 olika förstorade vykort från Fröslunda. Utställningen hade

sammanställts av Lennart Pettersson och Erik Vieweg.



Glada arrangörer och trevliga besökare!

## Förberedelser

Utställningsskärmarna, hade gjorts i ordning av Erik på ett förnämligt sätt. Dagen innan ordnade Erik och Lennart med öglor så att alla skärmarna kunde hänga i en lämplig höjd, för att alla skulle kunna se bilderna på ett bra och enkelt sätt. Dessutom monterades Frasse Szabos skärmutställning, med bilder från olika delar av Eskilstuna, upp.



### Många intresserade

Det var många som stannade upp för att titta på och kommentera utställningen och bilderna. Många kunde berätta om hur det var när de flyttade till Fröslunda.

### Nestor Eriksson på plats

Utställningen besöktes också av föreningens hedersmedlem Rune Eriksson, som kunde svara på de riktigt svåra frågor som besökarna ställde.



Kjell och Rune fick en pratstund om hur miljör förändrats genom åren.

### Vykort och bil

Föreningens kassör Yvonne delade lite på sig mellan utställningen och veteranbilstävlingen då hon hade med sig familjens bil – en Mercury Monterey från 1956 - och var själv klädd i 1950-talskläder.

Vid prisutdelningen efter omröstningarna bland publiken, erhöll både bilen och Yvonne tredje pris. Vi gratulerar till priserna för Yvonne.



bakgrunden syns vykortet hänga på rad. I förgrunden syns att bil och vykort går att kombinera!

### • Rådhusbron

Den 30 maj 2009 invigdes den nya cirkulationsplatsen vid Kyrkogatan/Kungsgatan i Eskilstuna.

Som en av många aktiviteter runt omkring arrangemanget deltog

Eskilstuna Vykortsförening mellan kl 10-16 med en utställning.



Liksom vid Fröslundadagens aktiviteter dagen innan hade Erik Vieweg och Lennart Pettersson sammanställt en ny utställning med 32 olika uppförstörade och inplastade vykort från centrala Eskilstuna med området kring Rådhusbron och ån.

### Hårt arbetande herrar

Utställningen sattes upp redan kl 10.00 av Anders Johansson och Lennart.

Dessutom monterades Frasses skärmutställning med vyer över övriga Eskilstuna upp även här. Utställningen hade plats utefter väggen utmed Skandiahuset i riktning mot Fors kyrka (Åvägen).

När Anders tackade för sig kom Yvonne och stöttade Lennart fram till att utställningen stängde, efter det att både Lasse Berghagen och bröllopet på ån klarats av.

### Frågvisa besökare

Det var många som stannade upp och tittade på vykor-ten, ställde frågor, berättade minnen. Alla var överens om att vikten av att visa dessa kort, och även föreningens medverkan vid sådana här tillfällen, är mycket viktig!



### Föreningsinformation

Vi lämnade ut föreningsinformation och då det var många som inte kände till att föreningen har en hemsida, togs detta tacksamt emot.

### Ännu fler hårt arbetande herrar

Med hjälp av Kjell (Yvannes man)

plockades utställningen snabbt ner och lastades in i bilen för att åter komma till användning vid nästa aktivitet på Sörmlandsgården den 5 juli 2009.



### • Sörmlandsgården

Sörmlandsgården är en aktiv förening med allehanda aktiviteter på sitt schema. Lördagen den 4 juli inbjöds Eskilstuna Fotoklubb att delta med en utställning med Eskilstunabilder.

Söndagen den 5 juli övertog Eskilstuna Vykortsförening värdskapet med en utställning av vykort.

Vid två tillfällen under eftermiddagen, kl 14 och 15, erbjöds intresserade att lyssna till ordföranden Lennart Pettersson

som höll föredrag om dels hur aktiviteter på ån har sett ut genom åren, dels om stadens utveckling i centrum. Yvonne Karlsson berättade om helgkortens utveckling under 1900-talet och symboliken som går att utläsa i dessa kort.



En skara på ca 15-20 personer lyssnade intresserat och många nickade igenkännande till både bild och ord.

Vykortsföreningen tackar Sörmlandsgårdens Vänner för inbjudan och hoppas få återkomma i framtiden med fler visningar och föredrag.

### • Vykort på skolschemat

Under maj månad har olika lärare på Djurgårdsskolan bett Lennart

Pettersson komma och berätta om Eskilstuna under 50-talet. Eleverna går i årskurs 7, 8 och 9. Detta var ett inslag i skolans tema om Eskilstuna 350 år.

En lektionstimme om 45 minuter stod till förfogande och många frågor ställdes av de intresserade eleverna när de svart/vita vykortet från 1950-talet visades. Vykort är en utmärkt källa att ösa ur för att visa dagens ungdomar hur det såg ut i Eskilstuna förr.

Förutom Lennart Pettersson hade skolan även engagerat gästföreläsare Bror-Erik Olsson som berättade om Eskilstunas äldsta historia under sina lektioner.



Flygvy över Djurgårdsområdet med Museet och Pillkrog i blickfånget.

Efter det första besöket måste Lennart ha blivit kvarstare i

skolan, för ytterligare lärare har hört av sig för att i flera klasser informera om Eskilstuna under 1950-talet.

Tänk vad det är bra att ha en förening i stan som har en sådan bra och påläst föreläsare!

## Medlemsantal 2009

Medlemsantalet ökar sakta men säkert. Under våren har sju nya medlemmar tillkommit.

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna!

## Har du något Vykortsföreningen behöver?

För att inom Vykortsföreningen vid olika tillfällen, och då speciellt vid Vykortsmässan i februari varje år, kunna genomföra ett bra lotteri, behövs det lottvinster.

Lotteriet vid vykortsmässan i februari 2009, hade skänkta vinster vilket gjorde att behållningen blev 1.000 kronor.



Den som har något, litet som stort, och som kan avvara detta, gör föreningen en stor tjänst genom att skänka detta. Ta i så fall med detta till någon träff under hösten och lämna till någon i styrelsen . Du kan också ta kontakt med ordföranden Lennart Pettersson, telefon 016-124604 så hämtar han.

Tack på förhand !!

## Torshälla Frimärksklubb

Sedan ett par år tillbaka har vi ett gott samarbete med Torshälla Frimärksklubb. Vi deltar på varandras mässor och samarbetar på de arrangemang som passar bådas verksamhet.

Torshälla Frimärksklubb träffas varannan söndag mellan kl 09.30-ca 11.30. Platsen är Holmens gamla skola i Torshälla.

Höstens sammanträffanden är följande:

- 6 och 20 september
- 4 och 18 oktober
- 1, 15 och 29 november
- 13 december

Torshälla Frimärksklubb hälsar alla, både gamla och nya medlemmar, välkomna till medlemsmötena! Du kan läsa mer på [www.torshallafrimarksklubb.se](http://www.torshallafrimarksklubb.se)

## Tips på andra förenings och övriga aktiviteter

**Vykortsutställning: Samla Stockholm på Postmuseum den 29 maj 2009 till 7 januari 2010.**

Ett mycket populärt samlarområde bland vykortssamlare är Stockholm med omnejd. Den nya utställningen **Samla Stockholm** presenterar massor av vykort och andra samlarobjekt från fyra mycket välkända samlares samlingar.

**Adress:** Postmuseum finns på Lilla Nygatan 6, T-bana Gamla stan, buss 3 och 53.

**Öppettider:** Tisdag-söndag 11-16. Från september även onsdag 11-19.

**Entré:** Vuxna 50 kr. Barn och ungdom upp till 19 år gratis.

Postanställda, pensionärer, studenter och arbetslösa gratis. Turister som har Stockholmskortet Stockholm à la carte går också givetvis in gratis.

**Mälardalsträffen den 24 oktober 2009, kl 10-15.** Det är Örebro Filatelistförening som arrangerar Mälardalsträffen denna gång.  
Plats: Läromedias lokaler, Ormestagatan 2, Örebro.

## Föreningen får plusgirokonto

Har du inte betalat medlemsavgiften? Undrar du kanske när inbetalningskortet ska komma?

Ja, du är inte ensam om att undra. Styrelsen har under våren och sommaren haft kontakt med Skatteverket och andra instanser om att få öppna ett plusgirokonto (postgirokonto som det hette förr). Nu ser det ut som att vi inom en snar framtid har vårt eget konto och då kommer vi att sända ut inbetalningskort till er som ännu inte betalat medlemsavgiften. Vi ber om ursäkt för att ni fått vänta med att inbetala avgiften.

## Månadens vykort

### Maj 2006

Vykortet föreställer Nybrogatan och Eskilskyrkan. Nybrogatan leder till Fristadstorget och Eskilstuna Stadshus. Till vänster låg "Skärgårn" som revs 1936 för att ge plats åt Stadshotellet. Stadshotellet stod klart 1939.

Eskilskyrkan, som byggdes 1902, revs 1966 för att ge plats åt hyreshus som idag inrymmer både bostäder och kontor.



Vykortet från Nybroplan är postgånget någon gång i början av 1900-talet.

## Dagens vy

Förändringen är total. Ingenting av den gamla bebyggelsen finns kvar. Eskilskyrkan revs 1966. Markförhållandena gjorde att man

tvingades ta detta beslut. Här gavs istället plats åt Gunnar Graflunds hus som inrymmer både lägenheter och kontor. Här inryms idag bl a Tidningen Folkets redaktion, läkarmottagningar m.m.

Till vänster syns gavel på Stadshotellet som byggdes 1936-39.

Nybrogatan kallas i folkmun för restauranggatan.

I bakgrunden syns Stadshuset.

I förgrunden, t h, syns en liten del av den cirkulationsplats som byggts på i stort sett samma ställe som rondellen låg fram till i mitten av 60-talet då den nya bron byggdes över Eskilstunaån.



Nybroplan en dag i april 2006. Fotot är taget av Kjell Karlsson.

## Efterlysning

**2009-05-30**

**Sökes: Gamla bilder från Båtsmansbacken - gärna så tidiga som möjligt!**

Kontakta Redaktören så vidarebefordrar vi informationen till den som efterlyser detta!

Info: Personen som söker bilder är en man som har haft sin släkt boende i området. Tyvärr har i stort sett alla foton från den tiden försvunnit från familjen. Nu söker han efter detta och har bett oss inom Vykortsföreningen om hjälp!

Vi gör självklart så gott vi kan!

**2009-07-05**

**Hembygdsföreningen i Kjula-Jäder är intresserade av att komma i kontakt med er som har vykort eller bilder/foton med motiv från Kjula och/eller Jäder. Dock inte kyrkorna för dessa motiv finns redan så många av, men annars kan det vara vilka motiv som helst.**

Kontakta Redaktören så vidarebefordrar vi informationen till den som efterlyser detta!

## Vill du efterlysa något?

Har du ett kort som du vill veta mer om? Här har du chansen att få med en efterlysning!

Kontakta redaktören så hjälps vi åt att efterlysa mer kunskap! Kontaktuppgifterna finns nedan.

## Vill du hjälpa till vid utställningar m.m.?

Då vi börjar synas allt mer vid olika tillfällen och arrangemang behöver vi fler som vill ställa upp och hjälpa till att sprida information om föreningen.

Vill och kan du medverka vid något arrangemang är du

hjärtligt välkommen att höra av dig till Lennart Pettersson på telefon 016-124604 eller någon annan i styrelsen.

### NÄSTA NUMMER

Kommer i mitten av december!

Vill du ha med text ber vi dej sända denna till redaktören senast 1 december.

### Redaktion:

Lennart Pettersson (Ansv. Utg.)  
Yvonne Karlsson (Red.)

### Adress till VykortsNytt:

Eskilstuna Vykortsförening  
c/o Y Karlsson  
Lindgärdesvägen 15  
633 47 ESKILSTUNA

### Telefon:

Y Karlsson: 016-51 75 95 (bost),  
0739-403 447 (mobil)  
L Pettersson: 016-12 46 04

### Epost:

Y Karlsson :  
[webmaster@etunavykort.se](mailto:webmaster@etunavykort.se)  
L Pettersson :  
[ordforande@etunavykort.se](mailto:ordforande@etunavykort.se)